



**KU LEUVEN**

# Senioren KU Leuven

Clubblad  
juni - juli - augustus 2023

<b>Programma . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>Clubnieuws . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Daguitstap Hoi - Modave . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Tuinfeest . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Stadsbezoek Leuven . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Activiteiten . . . . .</b>	<b>6</b>
<b>Leesclub</b>	
<b>Petanque</b>	
<b>Stappers zomerwandeling</b>	
<b>Noords wandelen</b>	
<b>Natuurwandeling</b>	
<b>Cultuurnieuws . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>Wetenschap achter bananen</b>	
<b>Gospodi</b>	
<b>KMSK Antwerpen</b>	
<b>Museum Dossin</b>	
<b>Natuurhulpcentrum</b>	
<b>Red Star Line museum</b>	
<b>Schots weekend</b>	
<b>Expo Extra Muros</b>	
<b>Spiritualiteit . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Aankondigingen . . . . .</b>	<b>15</b>



# Programma

## juni

- donderdag 1 Fietswandelaars  
Over de taalgrens  
Sportinstituut, 13u30
- vrijdag 2 VOORDRACHT  
Chronische pijn  
Justus-Lipsiuszaal, 14 uur
- maandag 5 NATUURWANDELING  
Zoet Water  
Maurits Noëstraat, 14u30
- dinsdag 6 BEZOEK 'Wetenschap en bananen'  
Serres Bio-wetenschappen  
Heverlee, 11 uur
- donderdag 8 GEZAMENLIJKE UITSTAP  
Hamont-Achel  
Groefstraat, 10 uur
- maandag 12 NATUURWANDELING  
Zoet Water  
Maurits Noëstraat, 14u30
- dinsdag 13 Petanque  
COPALtuin, 14 uur
- woensdag 14 CONCERT Gospodi  
Sint-Jozefskerk, 14u30
- donderdag 15 Stappers  
Oude Leuvensebaanwandeling  
Gempemolen, Tielt-Winge
- zaterdag 17 DAGUITSTAP Maastricht  
Stelplaats De Lijn, 7 uur  
Kapeldreef Heverlee, 7u15
- maandag 19 BEZOEK vliegveld Schaffen  
Stelplaats De Lijn, 9 uur
- vrijdag 23 Leesclub  
COPALgebouw, 14 uur
- dinsdag 27 Petanque  
COPALtuin, 14 uur

## juli

- donderdag 6 Fietswandelaars  
Naar de golf Kampenhout  
Sportinstituut, 13u30
- maandag 10 BEZOEK KMSK Antwerpen  
Station Leuven, 9 uur
- dinsdag 11 Petanque  
COPALtuin, 14 uur
- donderdag 13 Stappers dagwandeling, 10 uur  
Koebos-Gasthuis  
Campus Pellenberg
- donderdag 20 Rustige wandelaars, 14 uur  
Arboretum Far West  
Vlaktedreef, Tervuren
- maandag 24 BEZOEK museum Dossin  
Station Leuven, 12 uur
- dinsdag 25 Petanque  
COPALtuin, 14 uur

## augustus

- donderdag 3 Fietswandelaars  
Horstroute  
Sportinstituut, 13u30
- maandag 7 BEZOEK Natuurhulpcentrum  
Stelplaats De Lijn, 13u15
- dinsdag 8 Petanque  
COPALtuin, 14 uur
- donderdag 10 Stappers, 14 uur  
Fruitwandeling in de Getevalei  
Vianderpark, Tienen
- donderdag 17 BEZOEK Stadhuis en  
Universiteitshal  
12u50 aan het stadhuis
- zaterdag 19 DAGUITSTAP Hoei-Modave  
Stelplaats De Lijn, 7u45  
Kapeldreef Heverlee, 8 uur
- donderdag 20 Rustige wandelaars, 14 uur  
Alsbergwandeling  
Huize Hageland, Tielt-Winge
- dinsdag 22 Petanque  
COPALtuin, 14 uur
- dinsdag 29 MUSEUM Red Star Line  
Station Leuven, 12 uur

## september

- zaterdag 2 TUINFEEST  
COPALtuin 12 uur  
Fietsers en wandelaars 10 uur
- zondag 10 SCHOTS weekend  
Station Leuven, 9u25
- maandag 11&18 NATUURWANDELING  
Keizerbergabdij, 14u30
- maandag 18 EXPO 'Extra Muros', Luik  
Station Leuven, 9u05

### Secretariaat

Elke dinsdag en donderdag van 9u30 tot 12u30  
(behalve in juli en de eindejaarsperiode).

### Aquagym

Elke woensdag in het Sportkot: om 14 uur gedurende  
het academiejaar.

### Noords wandelen

Elke donderdagvoormiddag op wisselende  
locaties.

# Clubnieuws

24ste jaargang nr. 3 4.400 exemplaren

## Wij namen afscheid van Beste vrienden senioren

Willy Bruyninckx	KU Leuven
André De Koninck	UZ Leuven
Kamiel Konings	UZ Leuven
Magda Raport	KU Leuven
Anny Verheyden	UZ Leuven

Ik wil even de laatste zin van mijn voorwoord uit het vorig clubblad in herinnering brengen: "Ter info: deze tekst is geschreven zonder beroep te doen op Artificiële Intelligentie. (A.I.)"

Ondertussen heb ik de tijd gehad om reacties, zowel van jonge mensen als van senioren op AI te registreren. Ook werd al gewaarschuwd in de media voor de gevaren van dit fenomeen. Het maakt velen nieuwsgierig, maar ook onzeker, omdat de draagwijdte niet is gekend.

## Nieuwe clubleden

Bas Hildegard	UZ Leuven
Bertrand Michéle	UZ Leuven
Bruggeman Eric	KU Leuven
Buekenhoudt Etna	UZ Leuven
Carlens Brigitte	UZ Leuven
Cartuyvels Martine	KU Leuven
Cludts Hendrik	KU Leuven
Crabbé Marina	KU Leuven
De Block Gina	UZ Leuven
De Coster Myriam	UZ Leuven
De Rese Myriam	UZ Leuven
Deckx Dimpna	UZ Leuven
Decruyenaere Marleen	UZ Leuven
Deroost Cornelia	UZ Leuven
Devadder Roger	KU Leuven
Dewolf Marc	UZ Leuven
D'Hulst Hilde	KULAK
Dierckx Marleen	UZ Leuven
Dusaer Roland	KU Leuven
Everaerts Sonia	UZ Leuven
Francen Gaby	UZ Leuven
Frederickx Anne-Marie	UZ Leuven
Gemoets Marie-Louise	UZ Leuven
Ginkels Johan	UZ Leuven
Hageman Elisabeth	UZ Leuven
Hendrickx Godelieve	UZ Leuven
Hofkens Wilhelmus	KU Leuven
Hollebeke Ann	KU Leuven
Jannes Romana	UZ Leuven
Joris Geert	KU Leuven
Jossa Ines	KU Leuven
Lenaert Bart	UZ Leuven
Merckx Dirk	KU Leuven
Mertens Christiane	KU Leuven
Meulemans Chantal	UZ Leuven
Michiels Linda	UZ Leuven
Moerman Brigitte	UZ Leuven
Noblet Martine	KU Leuven
Ooms Agnes	KU Leuven
Panteralka Wanda	KU Leuven
Pauwels Anne	UZ Leuven
Pittomvils Gerda	UZ Leuven
Pittomvils Ludovicus	UZ Leuven
Roskams Diederik	UZ Leuven
Ruytings Anita	KU Leuven
Scheveneels Alex	UZ Leuven
Schoeters Frieda	UZ Leuven
Segers Eddy	UZ Leuven
Serre Carl	UZ Leuven
Smets Rosalinde	UZ Leuven
Sneyders Koenraad	KU Leuven
Symons Marleen	KU Leuven
Teerlinck Hilde	UZ Leuven
Van den Steen Bea	UZ Leuven
Van Esch Marc	UZ Leuven

Als we terugblikken in ons eigen verleden zijn er heel wat nieuwe ontwikkelingen die ons schrik hebben ingeboezemd... denk maar aan de automobiel, atoomenergie, computers, de smartphone, internet. Toch hebben we hierdoor maatschappelijk heel veel voordelen gekregen en hebben we onze horizonten kunnen verruimen.

Ik denk dat we ook nu moeten openstaan voor de vele mogelijkheden die deze technologie kan aanreiken. Alleen mogen we niet vergeten ons eigen 'grijze cellen' te gebruiken en kritisch om te gaan met deze toepassing.

We gaan toch ook niet meer een 24-delige Winkler Prins gaan raadplegen wanneer we met één muisklik meer informatie kunnen krijgen op het internet.

Laten we het als een uitnodiging zien om mee te evolueren. Er zijn duidelijke opportuniteiten aan verbonden, ook voor ons senioren. Denken we aan detectie in de gezondheidszorg, assistentie en training, sociale hulp... alles wat ons leven kwaliteitsvoller maakt. Als club zetten we in op menselijk contact en interactie. We stellen toch de vraag op welke manier AI iets betekenen kan voor de doelgroep van onze club. Hier moeten we toch iets mee doen ... wordt vervolgd.

Iets om over na te denken of om eens te proberen tijdens de warme lange zomermaanden.

Aan iedereen een goede zomer gewenst.  
André

*We vernemen met droefheid het overlijden op 3 mei van onze ere-aalmoezenier Joris Backeljauw (geboren 19 maart 1930).*

*In ons volgend clubblad komen we hierop terug.*

*Aan zijn tweelingzus Marthe bieden we onze innige deelneming aan.*



Van Gimst Brigitta	KU Leuven
Van Kildonck Luc	KU Leuven
Van Rensbergen Johan	KU Leuven
Van Uytsel Viviane	UZ Leuven
Vandeborne Anita	KU Leuven
Vanden Eynde Rosette	UZ Leuven
Vanderheyden Martine	UZ Leuven
Vanderwegen Ria	UZ Leuven
Vandijck Annick	UZ Leuven

Vanhove Christiaan	UZ Leuven
Verdeyen Ingrid	UPC
Verhoeven Marleen	UZ Leuven
Vets Jeanne	UZ Leuven
Vleugels Rita	KU Leuven
Waterschoot Katelijne	UZ Leuven
Wittevrouw Martine	UZ Leuven
Wonner Colette	KU Leuven

# Daguitstap Hoei - Modave

**zaterdag 19 augustus**

## Modave

Het kasteel van Modave ligt tussen Namen en Luik op een rotsachtige flank in de vallei van de Hoyoux. Het kasteel werd in de middeleeuwen gebouwd maar midden in de 17de eeuw gedeeltelijk verwoest. Het werd gerestaureerd en kreeg een klassieke gevel waardoor het een elegant buitenhuis werd, omringd door Franse tuinen en bij een natuurreservaat van 450 hectare.

Binnen zijn 25 kamers te bezoeken met een audiogids. Merkwaardig stucwerk uit de 17de eeuw (Jan Hansche!) versiert de plafonds, terwijl de muren getooid zijn met gebeeldhouwde lambriseringen, wandkleden en schilderijen. Het meubilair, met uitzonderlijke stukken uit de 18de en 19de eeuw, past uitstekend in dit juweeltje.

In een van de zalen wordt aandacht besteed aan het hydraulisch rad dat te Modave werd gebouwd en wordt toegeschreven aan Renkin Sualem. Het is ongetwijfeld dit rad dat model stond voor de befaamde machine van Marly die het water uit de Seine opstuwde naar het kasteel van Versailles.

In 1941 kocht Vivaqua het domein om de waterconstructies op het domein te beschermen en om als waterwinningsgebied uit te baten om onder meer Brussel te voor-

zien van drinkwater.

## Hoei

Hoei aan de Maas heeft een uitzonderlijk architecturaal erfgoed. Het is een van de oudste steden van België, met middeleeuwse straatjes, veel fontein en standbeelden. In de historische wijk Oud Hoei lijkt de tijd te blijven stilstaan.

We bezoeken de Collegiale Notre-Dame-kerk met gids. De huidige kerk dateert uit de 14de eeuw en in 1803 is een groot deel door brand vernield. De restauratie duurde zeer lang en vandaag is ze nog bezig. In de kerk vergaap je je aan bijzondere schatten. Oogverblindend is het 20ste eeuwse hoofdaltaar met een voorstelling van het Laatste Avondmaal. Dit kunstwerk vergeet je niet meer.

De kerk staat op de lijst van het bijzonder erfgoed van Wallonië en bij het binnenkomen weet je al direct waarom. De stralende gotische stijl is echt bijzonder mooi. Ook het roosvenster in gotische stijl, het grootste in België, is van een bijzonder hoge kwaliteit.

We ontdekken Hoei en de omgeving ook van op de Maas. We maken een minicruise (1 uur) op de 'Val Mosan' in het gezelschap van een gids.

Er kunnen 60 mensen op de boot. Vandaar dat we de bezoeken in wisselende groep afleggen.



## Vertrek

7u45 te Leuven aan de stelplaats van de bussen van De Lijn, in de Vuurkruisenlaan.

8u te Heverlee via de Kapeldreef, aan domein Arenberg III, bushalte van lijn 2.

Je kan op 19 augustus gebruik maken van de parking vlakbij tussen Computerwetenschappen en het Imec-gebouw.  
Toegangscodes: 1391#

*Inschrijven en betalen van 50 euro per deelnemer, tot uiterlijk 1 augustus, met vermelding van je lidnummer, de opstapplaats en 'Hoei'.*

*In de deelnameprijs zijn de bus, middagmaal met 2 softdrinkjes, gidsen en inkomrijzen inbegrepen.*

Het reisteam Liesbeth, Yvette, Marijke en Annemie



# Tuinfeest

## Zaterdag 2 september vanaf 10 uur

Ook dit jaar combineren we sporten en barbecueën in ons niet te missen tuinfeest. Professionele barbecuekoks bezorgen ons opnieuw een fijn en verzorgd menu.

- Petanque: geen toernooi, wel gewoon petanquen. Ook een gelegenheid om je eerste stappen in de kunst van het petanquespelen te zetten. Petanqueballen zijn ter plaatse beschikbaar.
- Fietstocht: vertrek om 10 uur aan de COPALtuin. Na een tocht van ca. 25 km zijn wij terug aan ons vertrekpunt. Iedereen welkom, ook zij die niet kunnen deelnemen aan de BBQ.
- Wandeling: vertrek om 10 uur aan de COPALtuin, 7 km.
- Barbecue: voor 20 euro per persoon krijg je 2 gerechten naar keuze, bijpassende groenten, een aperitief en twee drankbonnetjes.

*Inschrijven en betalen van de bijdrage van 20 euro per perssoon kan tot 20 augustus.*

*Maximum 130 deelnemers.*

*Bij aankomst krijg je de nodige bonnetjes. We voorzien wijn, bieren, frisdranken en water.*

*Extra dranken zijn aan democratische prijzen te bekomen. En voor taart en koffie wordt ook gezorgd.*

Toegang COPALtuin: ingang langs de houten poort in de Groefstraat, een zijstraat van de Mgr. Van Waeyenberghlaan.

Wil je een handje toesteken bij op- en afbouw van het tuinfeest? Het volstaat dat je je enkele uren beschikbaar stelt op vrijdagnamiddag, zaterdagochtend of zaterdag in de late namiddag. Je krijgt er ook vier extra drankbonnetjes voor. Geef je op via het inschrijvingsformulier of rechtstreeks op het secretariaat. Je hoort dan nog wel van ons.

Petanque: Gaby De Clerq 016 44 71 75

Fietsen: André Vanhellefont 0476 24 66 84

Wandelen/Stappen: Arthur Deryck 016 44 37 59



Op bezoek in het hartje van de stad Leuven.

## Stadhuis en de Universiteitshallen

### Donderdag 17 augustus om 12u50

Sommigen onder ons vernamen het al, hetzij via de kranten, of via de lokale TV-zender: de salons van het Leuvense stadhuis hebben de laatste jaren een grondige restauratie ondergaan. Ze blinken weer zoals weleer! Het is dus het moment om het stadhuis te bezoeken. Immers binnen enkele jaren zullen de overige lokalen van het stadhuis gerestaureerd worden. In die tijd zal het gebouw voor langere tijd niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.



En uiteraard kennen wij allen de universiteitshallen. Maar, wie van ons is er al in de salons van de rector geweest? Of in de promotiezaal, of de receptiezaal? Het is dus ook hoogtijd om het interieur van de universiteitshallen eens van dichtbij te bekijken.

Deskundige gidsen zullen ons daarbij begeleiden.



**Uitzonderlijk start deze activiteit om 12u50;** tegen dat tijdstip wordt er verzameld op de Grote Markt, aan de trappen van het stadhuis. De deelnemers zullen er worden verdeeld in 4 subgroepen. Terwijl twee subgroepen het stadhuis bezoeken, bezoeken de twee andere de universiteitshallen. Na een uur wordt er gewisseld.

*Inschrijven en betalen van je bijdrage van 8 euro kan tot 31 juli.  
Maximum 100 deelnemers.*

# Activiteiten

## Leesclub februari

Volgende bijeenkomst: vrijdag **23 juni 2023** om 14 uur in het COPAL-gebouw op het secretariaat.

We lezen 'Het brievenspoor' van Tracy REES.



Jozefa Delcon

## Petanque

Op 28 maart zijn we terug begonnen aan het petanqueseizoen.

Ondanks de minder gunstige temperaturen kunnen we altijd genieten van het microklimaat dat er heerst in de mooie COPALtuin.

We spelen nog altijd op de eerste dinsdag (met gratis drank) en vierde dinsdag van elke maand. Met 4 buitenterreinen en 2 overdekte en in geval van nood is er voldoende plaats om alle gegadigden een toffe namiddag te bezorgen en dit vanaf 13u30 (start 14u) tot 17u of bij mooi weer en voldoende spelers laten we de ballen rollen tot we er genoeg van krijgen.

Er is nog steeds plaats om onderstaande spelers te vervoegen.



Bij interesse neem je best contact op met: Gaby De Clercq.

016447175 of  
de.clercq.gabriel@telenet.be

## Zomerse stapperswandelingen

**15 juni**

Themawandeling Tielt-Winge, Oude Leuvensebaan. Samenkomst aan de Gempemolen om 14 uur. Arthur en Agnes, 13 km

**13 juli**

Dagwandeling Pellenberg, Koebos & Gasthuisbos Marc en Jos

's Morgens samenkomst aan de hoofdingang van het UZ-Pellenberg om 10 uur. Koeboswandeling: 6 km met kort bezoek aan een oude hoeve.



's Middags eten we onze lunch in het cafetaria van de kliniek (eigen lunchpakket of van de menukaart van het cafetaria (dagmenu middagmaal, of broodjes enz ). We voorzien hiervoor zeker een uur.

's Namiddags: Gasthuisboswandeling 11 km, start om 13u30, start opnieuw aan de hoofdingang van het UZ.

We sluiten af met een 'club drankje' in het cafetaria. Je kan ook afzonderlijk één van de 2 wandelingen meemaken. Er is ruime parking, of bus nr. 3 brengt je tot aan de hoofdingang.

**10 augustus**

Themawandeling Tienen Maria en Arthur, 11 km Fruitwandeling in de Getevallei. Samenkomst Domein Vianderpark om 14 uur.

## Noords wandelen

In 2007 startte Jacques Joossens op donderdag met een wekelijkse walking met senioren van de Senioren KU Leuven.



Van een kleine groep van een 10-tal fervente sportievelingen en in samenwerking met de walkingclub You Never Walk Alone (YNWA) groeide dit initiatief. Nu in 2023 walken elke donderdag een 30 tot 40 senioren gezwind door het Meerdaelbos.

Ze genieten er van de mooie omgeving en de gezellige babbel en op geregelde tijdstippen is er altijd wel iemand die voor een kleine traktatie zorgt.

Jacques verzorgde gedurende 15 jaar het contact tussen YNWA en de Senioren KU Leuven en ik zal dit van hem overnemen. Ik ben Hilde Luyten, werkte in het UZ als verpleegkundige tot 2017, en ben zelf grote fan van nordic walking.

Het is fijn te weten dat er altijd een walking is op donderdag, zonder enige verplichting, meestal geleid door Lutgarde, voor wie het Meerdaelbos geen geheimen heeft!

Ik zal jullie aanspreekpunt zijn voor alle vragen over het Nordic Walken en jullie in contact brengen met de verantwoordelijke van



YNWA en de mogelijkheden die er zijn.

Om van deze wandelingen ten volle te kunnen genieten moet je de techniek van het Nordic Walken wel onder de knie krijgen. Daarvoor organiseert de walking YNWA op regelmatige basis een lessenreeks, en ik ben blij ze jullie te kunnen aankondigen.

Op maandag 4 september, woensdag 6 september, vrijdag 8 september telkens om 19 uur 's avonds en op zondag 10 september om 10 uur organiseren we een spoedcursus.

Ben je hierin geïnteresseerd? Laat het me weten en ik geef je meer informatie.

Je kan bij mij terecht via e-mail: [luytenhilde@hotmail.com](mailto:luytenhilde@hotmail.com) of 016 20 32 81

Hilde Luyten

## Natuurwandeling Twee abdijen

maandagen, 11 en 18  
september, 14u30

*Voorafgaande inschrijving en betaling van 5 euro met vermelding van de verkozen datum, je lidnummer + 'Twee abdijen'.*

*Telkens maximum 25 deelnemers. De bijdrage van de deelnemers wordt op de rekening van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw gestort. Leden van deze club kunnen gratis deelnemen.*

'**Regina caeli**', hoog boven de stad torent het vijftien meter hoge Mariabeeld, opgericht in 1906 op de funderingen van de voormalige hertogelijke burcht. Omstreeks 1230 besliste Hendrik I de Strijdvaardige om een imposant 'optrekje' te bouwen op de 55 m hoge heuvel ten noorden van de stad, zijn status als eerste hertog van Brabant waardig.

Na zijn terugkeer uit het Heilig Land (1198) had hij de Tempe-



liers reeds toelating gegeven tot het bouwen van een commanderij op de oostkant van de heuvel, de Wolvenberg.

Veel schoon volk heeft deze burcht bewoond of bezocht. De bekendste was Keizer Karel. Hij liet de burcht zelfs nog vergroten en verfraaien. Tijdens de Franse Republiek werd het geheel verkocht aan particulieren.

Op het einde van de negentiende eeuw zochten de benedictijnen van Maredsous in Leuven een geschikt studentenhuis voor de oud-leerlingen van hun internaat. De gronden op de **Keizersberg** kwamen vrij. In 1899 verrees de neoromaanse abdij op de 'Boelenberg of Mont César'.

Tegelijk werd het indrukwekkende park van 6,5 ha aangelegd in Engelse landschapstijl. Wandelpaden doorkruisen grote graspartijen met solitaire parkbomen. Een lindendreef nodigt uit tot brevieren. Sequoiadendrongiganteum of mammoetboom, beuk, paardenkastanje, ceder, taxus, lork, Amerikaanse eik, tamme kastanje zijn ondertussen indrukwekkende eeuwelingen geworden.

De hellingen zijn beplant met diep wortelende valse acaciabomen om de bodem te verstevigen. Men probeert nu deze uniforme begroeiing met meer diverse, inheemse bomen en struiken te verrijken. De oude boomgaard is tussen beide wereldoorlogen aan-

gelegd met streekeigen rassen, in samenwerking met het landbouw-instituut van de universiteit.

Sinds 2010 is deze voormalige kloostertuin een publiek park. Dankzij een erfpachtovereenkomst tussen de stad en de abdij zal de stad (Groendienst) ervoor zorgen dat de natuur hier kan evolueren. Voedselarme graslanden worden slechts tweemaal per jaar gemaaid om aan verscheidene kruidachtige planten groeikansen te geven.

Het kleine bosje op de oostelijke helling is van ecologisch belang voor de aanwezige dieren: hazelworm, Spaanse vlag, groene specht, ...

Via de aangelegde trappartijen dalen we af naar de Vaartkom. Het **Sluispark** is een gloednieuw park in deze hippe buurt (2016 – 2020). Water speelt er een centrale rol door de opengelegde Dijle, de vistrap en een waterspeeltuin. De vistrap laat vissen (25 soorten) toe om in trapjes stroomopwaarts te zwemmen om de bovenloop en de zijlopen van de Dijle te bereiken en er te paaien. De monding van de Voer is ook zichtbaar gemaakt. Bij de ruïne van de oude sluizen groeit een vijgenboom, als getuige van de klimaatopwarming in de stad.

Langs de Sluisstraat en het Klein Begijnhof wandelen we naar onze eindbestemming: **Sint-Geertrui**.



Reeds midden twaalfde eeuw stond hier een kapel (met kape-laan), gewijd aan de heilige Gertrudis, de in 626 geboren dochter

van Pepijn van Landen (hofmeier) en de heilige Ida (abdis van de abdij van Nijvel).

In 1204 gaf dezelfde Hendrik I toelating om hier een kapittel van reguliere augustijner kanunniken op te richten. Midden dertiende eeuw is de romaanse Sint-Geertruikerk een zelfstandige parochie geworden ten gevolge van een sterke bevolkingsaanwinst in en rond Leuven.

In 1425 stelde Paus Martinus V het convent aan tot bewaarder van de privilegiën van de pas opgerichte universiteit. Enkele decennia later spiegelde de 'Toren zonder spijkers' zich in de Dijle.

Midden zeventiende eeuw krijgen de abten het recht om mijter en abtsring te dragen. De abdij verwierf veel macht en welstand, de abten waren ook actief in de politiek. Enkel leden van hoge adel werden toegelaten als kanunnik. Deze welstand leidde tot versoepeling van het religieuze leven. In de achttiende eeuw kregen feestelijkheden en banketten de bovenhand. In 1796 werd de abdij opgeheven door de Franse Republiek. De abdijkerk bleef parochiekerk.

In 1911 kocht de eigenzinnige kanunnik Armand Thiéry, professor in de wijsbegeerte, de site om met architect Piscador de herstelwerkzaamheden op te starten. Na de Eerste Wereldoorlog werd één vleugel opgetrokken met bouw materiaal van verwoeste Leuvense burgerhuizen. In 1919 vroeg Thiéry aan de benedictinessen van La-Paix-Notre-Dame (Luik) om een universitaire pedagogie te stichten voor de eerste meisjesstudenten.

Op het rustige binnenplein werden exotische bomen aangeplant om het prestige van de vroegere abdijsite opnieuw op te roepen. Majestueuze ceders (Himalaya- en Libanonceder), zwarte en wittemoerbeï, moeras- en watercipres nodigen uit tot stil respect en meditatief mijmeren midden in het drukke stadscentrum.

Yvette Toison

# Cultuurnieuws

Culturele activiteit van de maand juni  
**De wetenschap achter bananen**

**Dinsdag 6 juni om 11u, serres bio-ingenieurswetenschappen.**

*Inschrijven en betalen van 5 euro met vermelding van je clubnummer + 'bananen'.*

*De eerste 22 gegadigden kunnen mee. Geen mogelijkheid tot uitbreiding, gezien dit om een eenmalig en uitzonderlijk bezoek gaat.*

*Hoe er geraken? Met de bus lijn 2, 520 of 616 tot halte 'Kasteel Arenberg' in de Celestijnenlaan. Dan ben je dicht bij de parking van het departement Werktuigkunde (met het grote tandwiel op het grasveldje). Deze parking loop je door tot het einde en dan zie je links de wegwijzer naar de serres. De parking zelf is eveneens vrij toegankelijk, maar is doorgaans redelijk bezet.*

**Begeleidster Marijke Morlion.**

De banaan is een van de meest geconsumeerde fruitsoorten ter wereld. De bananenteelt is dan ook wereldwijd een essentiële bron van inkomsten en werkgelegenheid voor gezinnen. Maar misschien moeten we binnenkort wel afscheid nemen van ons vertrouwde vieruurtje... Het klimaat, ongedierte en ziektes vormen ernstige bedreigingen voor de toekomst van de bananenexport.

Gelukkig zetten onderzoekers van KU Leuven en Bioversity International alles op alles om de toekomst van een van onze meest geliefde vruchten veilig te stellen en van uitsterving te redden. Al meer dan 35 jaar biedt het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen onder-



dak aan de bananengenbank, die stekken bevat van liefst 1.536 eetbare en oneetbare bananen-soorten.



De banaan – of Musa, de wetenschappelijke naam – is plantkundig gezien een bes. Deze 8.000 jaar oude vrucht is voor heel wat mensen een vitale voedingsbron, die bovendien zeer goedkoop is om te kweken. Geen wonder dat de banaan een van de meest geconsumeerde vruchten ter wereld is.

Met hun typische gebogen vorm, gele kleur, zoete smaak en mals, zetmeelrijk vruchtvlees zijn ze een courant ingrediënt in de wereldkeuken. Dessertbananen zoals wij ze kennen vertegenwoordigen amper 15% van de totale wereldproductie, die ongeveer 140 miljoen ton per jaar bedraagt. Bananen zijn dan ook een basisgewas voor miljoenen arme huishoudens in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De bananen uit deze regio's zijn bijzonder rijk aan zetmeel als ze rijp zijn en worden meestal gebakken, gekookt of gefrituurd. Het contrast met België is groot. Hier eten we jaarlijks ongeveer 8 kg bananen per persoon.

De inspanningen van KU Leuven op dit vlak blijven niet onopgemerkt voor de rest van de wereld. Vermits de genenbank zo belangrijk is, staat die onder toezicht van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en is ze zelfs erkend als werelderfgoed. Ze behoort dan eigenlijk ook niet toe aan één enkele academische instelling, maar aan de hele mensheid. En in het bijzonder aan de boeren die het materiaal oorspronkelijk hebben geleverd.



Concert in eigen beheer

## Gospodi

Woensdag 14 juni, 14u30

In de Sint-Jozefskerk, via inkom en inrit Burgemeestersstraat 59, Leuven. Er is ruime parking.

Inschrijving en betaling van 10 euro, met vermelding van je clubnummer + 'Gospodi'. De reservaties zijn dan op naam beschikbaar aan de kassa.

Bij niet-reservering: kaarten aan de kassa vanaf 14u15.

Ook vrienden en kennissen zijn van harte welkom!

Het ensemble Gospodi werd in 1982 opgericht door Herman Ele Gast en Guido Cassiman. Samen met Jos Simal en Paul Nieuwdorp begon hun ontdekkingsreis doorheen de muziek van de Slavisch-Byzantijnse liturgie. De nauwgezette selectie van partituren vroeg van meet af aan ijverig speurwerk in een tamelijk gesloten wereld.

De beheersing van de uitspraak, de vertaling van de liturgische teksten en de juiste interpretatie van de muziek brachten Gospodi in nauw contact met slavisten, iconografen en de monnikengemeenschap van Chevetogne. De invloed van de Abdij van Chevetogne op het bestaan van Gospodi is ook onmiskenbaar. Door de jaren heen onderhield Gospodi hartelijke vriendschapsbanden met de mon-

niken van deze bijzondere abdij.

De vierstemmige a capella muziek die wordt uitgevoerd door het ensemble Gospodi vindt haar oorsprong in de Byzantijnse liturgie en de Slavische koortraditie. Het zijn meestal psalmen, hymnen en gebeden in het Oud-Slavisch, rijk aan Bijbelse en theologische symboliek.

'GOSPODI' is in het kerkslavisch de aanroepende vorm van God en betekent 'O Heer'.

De oudste gezangen van de Oosterse christenen uit de vierde eeuw waren eenstemmig en zonder instrumentale begeleiding. Ze klonken zoals het Gregoriaans in de Westerse kerk.

Vanaf ca. 1300 werden de orthodoxe hymnen, onder invloed van de opkomende polyfonie in het westen, geleidelijk aan meerstemmig. In Griekenland bleef dit beperkt tot het meezingen van de ondersteunende basnoot met af en toe een meerstemmig effect. In Rusland ging men al gauw drie- of vierstemmig zingen in een stijl die bijzonder goed aansloot bij het prachtige met iconen en fresco's beklede interieur van de orthodoxe kerken.

Het Johannesevangelie "In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God." bezielde de overtuiging van de Oosterse christenen dat Gods woord enkel met de mense-

lijke stem kon worden vertolkt. Daarom wordt de Byzantijnse kerkmuziek tot op vandaag zonder instrumentale begeleiding uitgevoerd.

In de afzondering en vooral in de stilte van de kloosters ontwikkelde zich 'het gezongen woord': de psalmen en de hymnen die een onuitwisbare stempel drukken op de Byzantijnse liturgie en die later componisten als Rimsky-Korsakov, Tsjajkovski en Rachmaninov inspireerden voor hun kunstzinnige bijdragen tot de Slavisch-orthodoxe koorliteratuur.

Dit wordt een bijzonder optreden dat nog lang in het geheugen zal blijven doorleven!

Meer info over dit concert lees je in ons vorige clubblad en op onze website.

[gospodi.be](http://gospodi.be)

Culturele activiteit  
van de maand juli

## KMSK Antwerpen

Maandag 10 juli, 11 uur

Gegidst bezoek aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Inschrijving en betaling van 25 euro (of 5 euro mits vertoon van museum pas) met vermelding van je lidnummer + 'KMSKA'.

**OPGELET:** 15 deelnemers + 3 met museum pas.

Bijkomende latere data mogelijk bij grote belangstelling.

Je zorgt zelf voor je treinticket naar Antwerpen. We ontmoeten mekaar in de Leuvense stationshal (registreren bij **begeleider Paul Bessemans**) omstreeks 9 uur en nemen om 9u24 de trein tot Antwerpen-Berchem.

Vandaar sporen we met tramlijn 4 tot aan het KMSKA.





Noteer de Rubenszaal, de Van Dijckzaal, de James Ensorzaal. En natuurlijk de vele Europese schilders en beeldhouwers.

Het KMSKA herbergt 614 kunstwerken waaronder 436 schilderijen, 21 werken op papier, 141 sculpturen en 16 overige kunstobjecten. In totaal bevat de collectie van

De rondleiding duurt 2 uur. Dank zij het rondleidingsysteem verstaat iedereen de gids kraakhelder. We krijgen de rondleiding langs de topstukken en de prachtige architectuur van het museum.

Het KMSKA is een statig monument uit de jaren 1884-1890. Na 11 jaar renovatie heropende het museum, dat met 40 procent uitgebreid werd in september 2022. De oude zalen werden hersteld, aangepast aan hedendaagse normen, de klimaatregeling werd vernieuwd, een nieuwe afdeling voor kunstwerken van na 1880 werd aan de binnenkant van het gebouw bijgebouwd en 100 kunstwerken werden gerestaureerd. Dat alles met de betoelaging van 100 miljoen euro van de Vlaamse regering.

Het resultaat is oogverblindend mooi! Zowel van vorm (het gebouw en zijn zalen, gangen en trappen) als van de kunstwerken. Meer dan een kwart miljoen bezoekers in het eerste kwartaal van de opening, quasi volledig uitverkocht in de lopende en komende maanden.

Werken van zovele grote meesters. Voor de vuist weg enkele namen.

- De Vlaamse Primitieven Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden, Memling, David, Quinten Metsys, Pieter Brueghel...
- Uit de barokperiode: Rubens, Van Dijck, Jordaens, Brouwer, Teniers...
- Uit de 19de eeuw: Meunier, Emile Claus, Ensor, Evenepoel...
- Uit de 20ste eeuw: van de Woestijne, Wouters, de Smet, Permeke, Magritte, Delvaux...

het KMSKA 8.400 stukken die uiteraard niet allemaal tegelijkertijd getoond kunnen worden. Het oudste dateert uit de vroege 14de eeuw. Alle kunstwerken die op zaal kwamen, kregen een behandeling. Daarnaast vonden er 133 restauraties (96 schilderijen, 36 sculpturen en 1 assemblage) plaats de afgelopen 11 jaar.

Na het bezoek kan je zo gewenst in het museum iets gebruiken in het Madonna Grand Café (schappelijk) of het (dure) Madonna restaurant.

[kmska.be/nl](http://kmska.be/nl)

Culturele activiteit  
van de maand juli (bis)

## Museum en memoriaal Dossin

**maandag 24 juli 2023, 14 uur**

*Je zorgt zelf voor je treinticket naar Mechelen. We treffen elkaar in de Leuvense stationshal omstreeks 12 uur (registreren bij begeleider Jef Wouters) en nemen de trein van 12u24, richting Antwerpen (via Zaventem). Reserveer ook twee ritten met de bus.*

*Bezitters van een museum pas betalen 5 euro, pas bij aankomst aan de begeleider te overhandigen. De rondleiding duurt van 14 tot 16 uur.*

De gids schenkt aandacht aan historische gebeurtenissen, maar ook aan socio-culturele en psycho-

*Voorafgaande inschrijving en betaling van 15 euro (gids inbegrepen) per deelnemer met vermelding van je lidnummer + 'Dossin'. Maximum 40 personen (2 gidsen).*

*Uiterste datum van inschrijving en betaling: donderdag 30 juni.*

logische aspecten. Aan de hand van persoonlijke verhalen krijgt de geschiedenis bovendien een menselijk gezicht. Tenslotte worden verbanden met hedendaagse fenomenen als migratie, uitsluiting, polarisatie en discriminatie inzichtelijk gemaakt.

Kazerne Dossin is een voormalige Belgische legerkazerne in Mechelen. De kazerne werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als doorgangskamp (SS-Sammellager Mecheln) om Joden en Roma te transporteren naar de concentratiekampen Auschwitz-Birkenau, Buchenwald en (vrouwenkamp) Ravensbrück. Van hieruit vertrokken 25.484 Joden en 352 zigeuners. Op deze beladen plaats vertelt het museum het verhaal van de Joden- en zigeunervervolging in ons land.

Eind juli 1942 werd Kazerne Dossin als verzamel- en doorgangskamp ingericht. De kazerne was ideaal gelegen: centraal tussen Brussel en Antwerpen, de twee steden waar de Joden woonden. Een goederenspoorweg naast de Dossinkazerne leidde de gevangenen ongezien naar de wagons.

Bij hun aankomst in de Dossinkazerne werden Joden en zigeuners geregistreerd en werden hun namen op de deportatielijsten geschreven. Hun goederen werden geconfisqueerd door het Duitse





leger. Tijdens hun verblijf liepen de Joden het risico op mishandeling en vernederingen. Anderzijds lag een zwaar repressief regime niet voor de hand, omdat de indruk moest worden hooggehouden dat het verblijf zou uitlopen op verplichte tewerkstelling in het buitenland. Ook moesten opstanden worden vermeden.

**De missie:** “Kazerne Dossin vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.”

**Het museum:** De drie verdiepingen vertellen het verhaal van de Holocaust en de Kazerne Dossin, vertrekkende van de Belgische context, het antisemitisme, de Duitse bezetting en de collaboratie. De Jodenvervolging wordt zowel vanuit het perspectief van de slachtoffers als de daders besproken. Ook de hulp aan de slachtoffers krijgt zijn plaats. Het verhaal nodigt de bezoeker uit om na te denken over racisme, uitsluiting en de mechanismen die leidden tot de volkerenmoord. Op de bovenste verdieping is er plaats voor tijdelijke tentoonstellingen, die een ruimere invulling krijgen. Zo zijn er kunst- en fototentoonstellingen in verband met mensen-

rechten.

Verspreid over de verdiepingen is aan de eindwand een muur met duizenden foto's van joden, in zwart-wit en in kleur om de gedeporteerden te herdenken. De foto's in zwart-wit betreffen gestorvenen. Slechts hier en daar zijn er kleurfoto's. Er zijn plaatsen op de muur van mensen waarvan men nauwelijks informatie heeft. Als er via het informatiecentrum familie komt met vragen of informatie, wordt deze muur soms verder aangevuld.

Culturele activiteit  
van de maand augustus

## Natuurhulpcentrum

**Maandag 7 augustus, 13u15**

*Inschrijving en betaling van 22 euro (inbegrepen: reis per bus, groepsinkomgeld, geleid bezoek, Limburgse vlaai & koffies) met vermelding van je clubnummer + 'Natuurhulpcentrum'.*

*Maximum 50 deelnemers.*

**Begeleider: Paul Bessemans**

Vertrek met autocar aan de stelplaats van De Lijn (nabij het busstation Leuven) in de Vuurkruisenlaan om 13u15.

Het Natuurhulpcentrum is een opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren. We kennen het meestal via één van de reddingsacties, verschenen in de media.

Maar het Natuurhulpcentrum staat voor veel meer dan dat al-

leen. Dag in dag uit tracht het niet alleen wilde dieren te helpen, maar ook mensen milieubewuster te maken via educatie en acties ten voordele van de natuur.

De 17-koppige vaste staf en de meer dan 100 vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat het Natuurhulpcentrum vandaag is uitgegroeid tot het grootste en meest professionele opvangcentrum voor wilde en gewonde wilde dieren in de hele Euregio. Het Natuurhulpcentrum is sinds 1976 actief en telt intussen meer dan 16.000 leden.

Het Natuurhulpcentrum houdt zich bezig met:

- Zieke en gewonde inheemse dieren opvangen, verzorgen en voorbereiden op een leven in de vrije natuur.
- Exotische dieren opvangen die door overheidsdiensten in beslag werden genomen.
- Exotische huisdieren opvangen die door hun eigenaars afgestaan werden.
- Exotische dieren plaatsen in gespecialiseerde opvangcentra, gerenommeerde dierentuinen en dierenparken,...

We beginnen onze rondleiding met het bekijken van een video-film die ons meeneemt naar momenten waar we als groep niet kunnen aan deelnemen: spannende interventies, de dierenarts aan het werk in de operatiekamer, het voederen van babydieren of leuke dieren die op dat moment niet te bezichtigen zijn...



Daarna brengen we onder begeleiding van een van de medewerkers een bezoek aan de revalidatiekooien, lopen we door de intensive-care afdeling, de operatiekamer en de hokken met gekwetste wilde dieren. We zien de grote readaptatiekooien, de egelhokken, de waternvogel-verblijven, de vossenkooi, reptielenruimte, apenverblijven, leeuwenkooien, quarantainebouw enz., aangevuld met leuke anekdotes en interessante weetjes.

Met meer dan 8.000 dieren die er jaarlijks worden opgevangen is er veel bedrijvigheid in en rond het natuurhulpcentrum. Er is altijd wat te zien en te beleven. De volledige wandeling verloopt over een klinkerpad zodat ook de minder mobiele senioren van onze vereniging evenveel plezier beleven aan het uitje. Her en der staan er ook banken zodat er af en toe tijdens de wandeling even gerust kan worden.

We besluiten onze rondleiding in de cafetaria met een stuk heerlijke Limburgse vlaai + koffies. Bij een normale timing zullen we terug in Leuven toekomen tussen 18 en 19 uur.

[www.natuurhulpcentrum.be](http://www.natuurhulpcentrum.be)

---

Culturele activiteit  
van de maand augustus (bis)

## Red Star Line Museum

**Dinsdag 29 augustus, 14 uur**

*Maximum 30 deelnemers.  
Voorafgaande inschrijving en  
betaling van 13 euro (ticket en  
gids inbegrepen) met vermelding  
van je lidnummer + 'Red Star'*

*Vooraf koop je je retourbiljet naar Antwerpen. We ontmoeten mekaar in de Leuvense stationshal tegen 12 uur (registreren bij **begeleider Jef Wouters**). Om 12u24 nemen we de trein (IC 2933) naar Antwerpen-Centraal; vandaar met tram nr 24 tot aan de stopplaats Londen. Dan nog 600 meter te voet naar de Rijnkaai. We bezoeken het museum om 14 uur.*

## Het verhaal van migratie

In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers die met de Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het zijn die verhalen samen die het verhaal van de Red Star Line vertellen.

Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun verhaal, dat van de rederij die hen vervoerde en dat van de stad en de haven waaruit ze vertrokken, staat centraal in de hoofdtentoonstelling in het museum. Het museum stelt de vraag wat deze geschiedenis vandaag betekent. Migratie en menselijke mobiliteit zijn van alle tijden: miljoenen mensen over de hele wereld lieten (en laten) wat vertrouwd is achter, om elders op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst.

In wezen is het verhaal van de Red Star Line heel eenvoudig: het gaat over mensen die elders op zoek gaan naar geluk. Het museum vertelt dit verhaal in verschillende lagen. Het is allereerst **een Antwerps verhaal**, over de stad en haar haven, over de gebouwen van de Red Star Line rederij in Antwerpen als laatste halte op een reis naar een beter bestaan.

Het is **een Belgisch verhaal** over mensen die door armoede, maar ook door een zucht naar avontuur inscheepten op de Red Star Line.

Uniek aan de geschiedenis van Red Star Line is de **Europese insteek**. De meeste passagiers kwamen immers uit Oost-Europa, uit het



Russische en Oostenrijks-Hongaarse rijk.

Het Red Star Line Museum vertelt bovendien een **Amerikaanse story**, met de voorouders van de huidige Amerikanen in de hoofdrol. Over hun afkomst en hun bestemming. Ultiem is er het **universele verhaal** over dromen van een beter leven, over afscheid nemen, de ontdekking van het onbekende en de zoektocht naar een nieuwe thuis.

Historiek, toelichtingen en alle verdere info: [redstarline.be](http://redstarline.be)

---

Culturele activiteit  
van de maand september

## SCHOTS WEEKEND Highland games

**Zondag 10 september**

*Inschrijven en betalen van 29 euro met vermelding van je clubnummer + 'Schots WE'.*

*Maximum 24 deelnemers, inschrijven kan tot 30 juni.*





lengte van 4 meter /  
dames 3m en 20 kg)

- Koffertjes dragen (Farmer's Walk) (heren 80 kg / dames 40 kg)
- Tonheffen (Holding the Weight) (heren 90 kg en dames 70 kg)
- Touwtrekken (Tug o' War)

*Vooraf koop je je treinticket naar Bilzen, heen en terug. We ontmoeten elkaar in het station van Leuven om 9u25 (registreren bij begeleidster Marijke Morlion) en nemen om 9u42 de trein richting Genk, met overstap in Hasselt en vervolgens de trein naar Bilzen. Met gratis pendelbussen rijden we dan naar Alden Biesen. We keren met de pendelbus van 16u, 17u of 18u terug naar het station van Bilzen.*

Het Schots Weekend in Alden Biesen Bilzen is hét internationaal evenement voor de liefhebber van Schotland en de Keltische cultuur. Het hele weekend beleeft de bezoeker alles wat met Schotland en de Kelten te maken heeft. In de Landcommanderij Alden Biesen met zijn unieke, feeëriek kader snuif je de sfeer op van de mysterieuze, Gaelichighlands vol tradities en cultuur. Een evenement om nooit meer te vergeten!

Op zondag kunnen we onze ogen uitkijken op de Highland Games. Dit zijn wedstrijden tussen amateurploegen. Brute kracht tegen brute kracht! Koffertjes dragen, ton heffen en paal werpen zijn maar enkele van de kampen waarbij de supporters zich de keel schor schreeuwen en deelnemers rood aanlopen want de disciplines in de games zijn absoluut niet mals.

De verschillende disciplines zijn :

- Bandenflippen (Tire Flip)
- Hoogwerpen (Weightfor-Height) (20 kg gewicht)
- Paalwerpen (Tossing the Caber) (circa 37 kg paal met

Deze competities lopen over de ganse dag vanaf 11u. Er zijn over het ganse terrein vrijblijvend eet- en drankstandjes.

[schotsweekend.be](http://schotsweekend.be)

Culturele activiteit  
van de maand september (bis)

## EXPO 'Extra Muros'

### Expozaal Luik-Guillemins

**Maandag 18 september**

Inschrijving en betaling van 11 euro (groepsprajs, audiofoon inbegrepen) met vermelding van je lidnummer + "Luik".

20 deelnemers.  
Uitbreiding eventueel mogelijk.

*Vooraf koop je je treinticket voor Luik-Guillemins. We ontmoeten mekaar in de Leuvense stationshal tegen 9u05 (registreren bij begeleider Paul Bessemans) en nemen de trein om 9u26. Om 10u30 start ons bezoek ter plaatse.*

*Daarna: 'vrije uitloop'.*

*Treinen retour: telkens om 1 minuut en 28 minuten na het uur (uitzondering: geen trein om 14u28).*

Sinds het ontstaan van de mensheid hebben mensen muren gebouwd, om zich in te sluiten, te beschermen of zelfs om zich uit te drukken. Of ze nu historisch, psychologisch of zelfs plantaardig zijn, deze muren zijn deel gaan uit-

maken van ons dagelijks leven en onthullen vele aspecten van onze werkelijkheid.

Met de tentoonstelling 'Extra Muros, voorbij de muren' nodigt Europa Expo het publiek uit om de muur in al zijn facetten te ontdekken via verrassende, interactieve en meeslepende decors. Van de Chinese muur en de anti-migrantenmuur tussen de V.S. en Mexico tot de Berlijnse muur en de geluidsbarrière, 'Extra Muros, voorbij de muren' biedt een originele kijk op de wereld via haar emblematische muren.

Met voorwerpen en kunstwerken uit particuliere collecties en van Belgische en buitenlandse instellingen (waaronder het Louvre) is Europa Expo opnieuw een tentoonstelling met een internationale uitstraling.

Een filosofische dimensie die uitdaagt.

Terwijl eerdere tentoonstellingen over historische onderwerpen gingen (Napoleon, Toetanchamon) of over atmosferische onderwerpen (I love Japan), behandelt de tentoonstelling 'Extra Muros' een universeel thema en stelt onze wereld via de muren in vraag om ze beter te begrijpen en dus ook onszelf. Deze tentoonstelling werd samengesteld door Philippe RAXHON, hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de universiteit van Luik en romanschrijver.

Een meeslepende en interactieve reis.

[www.europaexpo.be/expo/index.php/nl/extra-muros-voorbij-de-muren](http://www.europaexpo.be/expo/index.php/nl/extra-muros-voorbij-de-muren)



# Spiritualiteit

## Aan de vruchten kent men de boom

De maartse buien en de aprilse grillen zijn al een tijdje overgevaaid. De lentebloesems zijn verdwenen, de paaseieren geraapt en verorberd. Nu kijken we uit naar de warmte van de zomer. De lange zonnige dagen waar alles groeit en rijpt. De tijd van vruchtbaarheid en overvloed.

Dat hopen wij, of liever dat hoop ik. Alles heeft zijn tijd, alle seizoenen eigen kleuren en accenten. Dat zie je in de natuur. En dat is niet anders in een mensenleven. Als we jong zijn dromen van... van alles wat we nog allemaal kunnen en zullen verwezenlijken. Als kind dat we politiemans of brandweerman of piloot zouden worden of astronaut (maar dat bestond nog niet als wij kind waren). Maar ook als jongvolwassenen zouden wij het maken. En als we véél ambitie hadden zouden misschien wel de wereld veranderen... of toch een klein beetje.

Maar nu al onze ambities wat getemperd zijn, zijn we geneigd meer achterom te kijken dan vooruit. En misschien is dat niet zo verkeerd. Het is goed om onze afgelegde weg eens te overschouwen. En dat hoeft zeker niet alleen met spijt, met heimwee om wat niet meer is of niet meer kan. Want dat heimwee is er natuurlijk ook wel. Maar we kunnen ook

achterom kijken om onze zegeningen te tellen.

Als ik naar mezelf kijk, dan is mijn weg helemaal anders gelopen dan als ik zelf had gepland en gedroomd. Er zijn heel wat dingen en vooral mensen op mijn weg gekomen, waar ik geen weet van had. Maar die mijn weg hebben bepaald en gemaakt tot de persoon, de mens die ik nu ben. Ik ben niet de weg gegaan die ik had gedroomd (bepaald), maar



*Fruit, Fruit Mand, Druiven, Appels*

de weg heeft mij gaandeweg getoond waar ik moest gaan. En dat is best wel indrukwekkend. Zo veel onverwachte dingen en ontmoetingen met mensen. Niet spectaculair, helemaal niet, maar wel indringend, in-dringend. Ze zijn bij mij ingedrongen en zijn stuk voor stuk een deel van mij geworden.

Ik ben er dankbaar om, héél dankbaar. En daarom noem ik ze mijn zegeningen. Maar dat is voor elk van ons het geval. Je moet er wel even voor stil gaan

zitten. En moet de juiste bril op zetten. En kijken en zien naar je leven, naar al je zegeningen, naar al het mooie dat er is voorgevallen. Dat zijn ook bij jou geen spectaculaire dingen, soms heel gewoon en alledaags, maar mooi! En natuurlijk zijn er ook andere die we liever zouden willen wegmoffelen. Doe dat niet... kijk er ook maar naar, maar doe het met mildheid en mededogen voor jezelf en voor de andere. Alles samen vormen ze je leven zoals het is, zoals het nu is. Het zijn de vruchten van je boom, van je levensboom. En je weet... aan de vruchten ken je de boom. We zijn deze bijdrage begonnen met de lente. We zitten nu in de volle zomer en nadien komt de rijpe herfst. Tel je zegeningen maar en proef de rijpe vruchten.

*Zomers van toen  
Zijn groener en warmer  
Zomers van nu  
Zijn een tikkeltjes armer*

*Maar straks zijn de zomers  
Van nu net zo groen  
En zo warm  
Want dan zijn het de zomers van toen.*

*(Toon Hermans)*

Willy Staessens

## Concert A LA RUM vrijdag, 20 oktober, 14u30

De kogel is door de kerk! In oktober is er een reünie gepland van de ophefmakende groep A LA RUM, bestaande uit de stichtende RUM-leden Paul Rans (zang, luit, trombone) en Wiet Van de Leest (viool, zang), aangevuld met zanger Marc Hauman en gitarist Jocke Schreurs.

Hun laatste optreden dateert van oktober 2019. Het is een duivels karwei om een geschikte gemeenschappelijke periode van deze vier straffe muzikanten, die elk hun muzikale agenda hebben, te vinden: Paul woont in Engeland, Wiet in Frankrijk, de 2 anderen in ons leuk landje!



## Van de redactie

**Roger Ronsmans** is sedert maart 2008 redactielid. Gedurende die vijftien jaren heeft hij zich in de redactie uiterst verdienstelijk gemaakt als trouwe bewaker van onze taal en bovendien gespecialiseerd in data en andere cijfermatige aspecten.

Roger heeft nu beslist er een (verdiend!) punt achter te zetten. Ons bestuur en onze redactie nemen met spijt afscheid, maar met veel dankbaarheid aan een fijne medewerker.

Bij deze gelegenheid doen we **een oproep aan onze leden**: graag willen we ter vervanging van Roger, een germanist(e) of iemand die als corrector vertrouwd is met de letterkundige en cijfermatige aspecten van een publicatie, in onze redactie opnemen. De redactie van het clubblad correspondeert meestal via mail.

Voel je je aangesproken?

Meld je aan bij [jef.wouters@scarlet.be](mailto:jef.wouters@scarlet.be) of [paul.bessemans@telenet.be](mailto:paul.bessemans@telenet.be)

Jef Wouters, Paul Bessemans



### Algemene clubinformatie

De seniorenclub KU Leuven groepeerde alle (brug)gepensioneerde niet-academische personeelsleden van de KU Leuven, UZ Leuven, Alma, KULAK en UPC Z.org.

### Secretariaat Senioren KU Leuven

Tervuursestraat 56 (COPALgebouw)  
3000 Leuven

**016 31 91 39**

**Bank: BE63 4314 7122 0108**

### Website:

[www.seniorenkuleuven.be](http://www.seniorenkuleuven.be)

### E-mail:

[secretariaat@seniorenkuleuven.be](mailto:secretariaat@seniorenkuleuven.be)

[voorzitter@seniorenkuleuven.be](mailto:voorzitter@seniorenkuleuven.be)

[webmaster@seniorenkuleuven.be](mailto:webmaster@seniorenkuleuven.be)

### Openingsdagen secretariaat

Elke dinsdag en donderdag van 9u30 tot 12u30.

Gesloten in juli en tussen kerstmis en nieuwjaar.

### Redactieteam

Paul Bessemans, Jan Nouwkens,  
Stefaan Top, Willy Staessens,  
Jef Wouters

### Met bijdragen van

André Damman, Jozefa Delcon,  
Liesbeth Depuydt, Annemie De Leyn,  
Arthur & Agnes De Rijck, Marijke Morlion,  
Hilde Luyten, Omer Gevers,  
Yvette Toison, Herman Verbruggebn

### Bestuurscomité

Voorzitter:

André Damman 0497 44 93 63

Medevoorzitter, voordrachten, uitstappen:

Annemie De Leyn 016 89 32 35

Secretaris, voordrachten, opleidingen:

Paul Vranckx 016 20 77 76

Penningmeester:

Michel Bollen 016 40 32 38

Administratie:

Paula Mahy 0499 37 31 48

Pastor, redactie:

Willy Staessens 0498 78 49 14

Cultuur, redactie:

Paul Bessemans 016 20 15 00

Fotoreportages:

Omer Gevers 0497 86 75 89

Uitstappen:

Jos Dewinter 016 46 00 00

Organisatie, uitstappen:

Liesbeth Depuydt 02 759 65 10

Tuinbar, cult. uitstappen:

Guido Abts 016 25 74 88

Website, redactie:

Jef Wouters 016 44 48 84

Verlaggever:

Yvette Dupont 0486 05 05 10

Cultuur, uitstappen:

Marijke Morlion

0479 65 29 76



*Natuurwandeling Arenberg, april*



*Stappers: Doode Bemde, april*

## Afspraken rond inschrijvingen

Ter herinnering, de belangrijkste punten uit de afspraken:

- De volgorde van inschrijving bepaalt wie kan deelnemen. Uitzonderingen hierop worden in de artikels aangegeven.
- Je zal van ons niets meer vernemen indien je inschrijving aanvaard werd.
- Je bijdrage storten gebeurt minstens 2 weken voor de activiteit.
- We communiceren bij voorkeur via mail. Zorg dus dat je mailadres bij ons beschikbaar is.

## Overige activiteitengroepen

Aquagym:

Chris Corneillie 016 58 24 49

Fietswandelaars:

André Vanhellefont 016 47 72 69

Leesclub:

Jozefa Delcon 016 20 19 55

Noords wandelen:

Hilde Luyten 016 20 32 81

Petanque:

Gaby De Clercq 016 44 71 75

Rustige wandelaars:

Hugo Spiessens 0485 19 70 52

Stappers:

Agnes Van Beveren, Arthur Deryck

016 44 37 59

KULAK:

Jan Lievens 0472 52 01 32

**Ere-voorzitter:**

Philippe Maertens 0494 32 63 23

**Ere-medevoorzitter:**

Willy Monival 016 46 14 49

**Ere-aalmoezenier:**

Joris Backeljauw 0496 10 19 84

Meer informatie krijg je op het secretariaat of via onze website.



v.u. Wouters Jef  
Bunsbeekstraat 3,  
3012 Wilsele



  
**PB-PP B-4883**  
BELGIE(N)-BELGIQUE

**P-706147**  
Senioren KU Leuven  
Tweemaandelijks clubblad  
Clubblad - juni 2023

## Inschrijvingen

### Tuinfeest, zaterdag 2 september

Ik schrijf in met  personen en betaal 20 euro per persoon.

Ik neem deel aan petanque:  fietsen  wandelen  (aantal personen)

### Wetenschap achter de bananen, dinsdag 6 juni

Ik schrijf in met  personen en betaal 5 euro per persoon.

### Concert Gospodi, woensdag 14 juni

Ik schrijf in met  personen en betaal 10 euro per persoon.

### Museum KMSK Antwerpen, maandag 10 juli

Ik schrijf in met  personen en betaal 25 euro per persoon.

Ik ben in het bezit van een museumpas en betaal 5 euro:

### Museum Dossin, maandag 24 juli

Ik schrijf in met  personen en betaal 15 euro per persoon.

### Natuurhulpcentrum, maandag 7 augustus

Ik schrijf in met  personen en betaal 22 euro per persoon.

### Red Star Line museum, dinsdag 29 augustus

Ik schrijf in met  personen en betaal 13 euro per persoon.

### Schots weekend, zondag 10 september

Ik schrijf in met  personen en betaal 29 euro per persoon.

### Expo 'Extra Muros', maandag 18 september

Ik schrijf in met  personen en betaal 11 euro per persoon.

### Bezoek stadhuis en universiteitshal Leuven op donderdag 17 augustus

Ik neem deel met  personen en betaal 8 euro per persoon.

### Daguitstap Hoei-Modave op zaterdag 19 augustus

Ik schrijf in met  personen en betaal 50 euro per persoon.

Opstapplaats: stelplaats De Lijn:  Kapeldreef Heverlee:

### Natuurwandeling 'Twee abdijen' op maandag 11 en 18 september

Ik neem deel op 11 september:  18 september:

en betaal 5 euro p.p. of ik ben lid van de Vrienden van Heverleebos: